

Es ist erstanden aus der Eigenheit,
 Mein Selbst und findet sich
 Als Weltenoffenbarung
 In Zeit- und Raumeskräften;
 Die Welt, sie zeigt mir überall
 Als göttlich Urbild
 Des eignen Abbilds Wahrheit.

Nu is verzezen uit het eigen-zijn
 Mijn zelf, herkendend zich
 Als wereldopenbaring
 In tijd- en ruimtekrachten;
 De wereld toont mij overal
 Als goddelijk oerbeeld
 De essentie van wie ik ben.

verwondering

Vakantie in het net niet Deense Duitsland van Schleswig Holstein. De natuur pakt uit in pasteltinten van bloesem en blad. Nog niet de volle tinten van de zomer; het blauw van de lucht lijkt lichter, het groen bedeesder met soms nog een vleug verlegen rood. Een wereld die anders aanvoelt, alsof die lichtheid ook jou beroert. Verwondering dat niet alleen jij een andere omgeving hebt opgezocht, maar dat de wereld daarbuiten ook jou opzoekt en zich aan je openbaart. Hier in de heuvels tussen bossen en meren is dat makkelijker dan in de eigen achtertuin. Zo ben je verbonden met alles om je heen wat materie, levende natuur, maar evenzeer wereldopenbaring is. De nuchtere wetenschap beperkt ons bestaan tot de materie en de natuur. Maar er is ook een hogere orde waarin je het eigen wezen ervaart in de kracht van de ontluikende natuur, de warmte van het zonlicht, in de beleving van schoonheid. Daar klinkt de oude opdracht: mens ken jezelf, de mysteriespreuk van de Griekse oudheid. Het is nog steeds de aansporing om op weg te gaan uit de schijnbare zinloosheid van het bestaan. Die weg is geen verborgen pad meer dat je gewezen moet worden door 'voorgangers'. De wereld laat dat vergezicht aan iedereen zien die dat ook werkelijk wil waarnemen. Dat perspectief dreigen we in te wisselen voor het niet verder kijken dan het internet groot is, waar het googelen alles reduceert tot meetbare en verklaarbare feiten. Het reduceert ons zelf tot zo'n feitelijkheid, terwijl de wereldwijsheid ons juist wil bevrijden uit de beperktheid van het eigen zijn. Die vrijheid aan kinderen meegeven leert ze zelfbewust in de wereld staan; ons volwassenen geeft het de kracht ons te vrij maken van de beperkingen die de maatschappij ons opdringt. De essentie is, dat die vrijheid geen natuurverschijnsel is, maar het geschenk van de goddelijke wereld, die zich ten diepste verbonden heeft met de wereld. Dat maakt ons vrij, geeft de mogelijkheid om eigen ik te beleven. Laat in deze week waarin de boog wordt gespannen van Kerst tot Hemelvaart deze eenvoudige Amerikaanse hymne klinken:

I wonder as I wander

folksong

bew. John Jacob Niles

1933

7 I won-der as I wan-der out un-der the sky, how Je-sus the
 12 sa-viour did come for to die, for poor ornd'n-ry peo-ple like
 you and like I, I won-der as I wan-der out - un-der the sky.

luister naar: https://www.youtube.com/watch?v=4Pm_voleTZ0

Rudolf Steiner schreef voor iedere week van het jaar een spreuk die kleur en betekenis geeft aan de loop van het jaar. Hij beschreef met woorden van 100 jaar geleden de werkelijkheid van nu. De weekspreuken zijn door mij vrij vertaald. Het origineel lees je hier: <https://www.antrovista.com/verdieping> - klik op weekspreek.

Kees Verhage