

IN DE WEEK

met Rudolf Steiner het jaar door - weekspreek 4

Ik voel het wezen van mijn wezen:
Spreekt mijn beleving,
Dat in de zonvervulde wereld,
Aan 't stromend licht zich overgeeft;
Het wil het denken,
Naast lichtkracht ook warmte schenken
En mens en wereld
In eenheid vast verbinden.

De bruid van de hemel

De weekspreuken als leermeester: in de afgelopen weken hebben ze ons verteld wat er komen gaat, hoe we met ons gevoel naar de wereldruimte getrokken worden; wat we daar zullen ontmoeten van de wereld en van onszelf. Zo is onze nieuwsgierigheid is gewekt en nu komt de werkopdracht: kijk om je heen en beschrijf wat je ervaart.

Want, hoe beleef je de wijde van de wereldruimte, het licht van de wereldgeest? Neem je dat werkelijk waar, of is dat iets dat je alleen maar bedenken kunt? Die beleving moeten we toch hier in het aardse zoeken. Je kunt daarvoor op pad gaan met Rudolf Steiners boek 'De weg tot inzicht in geestelijke werelden' in de hand. Dat is de weg van het denken. Maar er is ook een andere vertrekpunt. Dat is de weg van de wil. Die vraagt niet om het koele denken maar om de warmte en enthousiaste van het doen. Dat is wat ons hogere wezen – als onze leermeester - nu in ons wakker roept. 'Kijk om je heen, ervaar, beleef.' Beleef hoe geesteswereld zich verbindt met de natuur. Wees dankbaar voor het werken van de scheppingsmachten in de natuur. En doe daar iets mee: wees zuinig op de wereld, draag er zorg voor. Verspil niet maar spaar, vervuil niet maar bescherm; veronachtzaam niet maar beleef. Voel hoe je zelf deel bent van de natuur, maar hoe je evenzeer een huis hebt in de geesteswereld. Besef dat in ons mens en wereld verbonden worden.

Onderstaande Engelse canon zingt: de geesteswereld verbindt zich met de aarde. Daarvoor tooit alles zich in bruiloftskleed: de bomen in hun nieuwste groen; mijn hart is verheugd alsof het engelkoren hoort zingen; zelfs de bloeiende heggen juichen omdat de aarde de bruid van de hemel wordt.

The sun-light streams through the tree-tops. All clad in new - - est green. And
fills my heart - - with glad - - ness, like an an - - gel choir un seen - - While
sprays of flow'r - ing may, make the song - - filled hedge - - rows gay - -
- for the earth's wed-ding day, dressed in white she be - comes heav-ens queen - -

Rudolf Steiner schreef voor iedere week van het jaar een spreuk die kleur en betekenis geeft aan de loop van het jaar. Hij beschreef met woorden van 100 jaar geleden de werkelijkheid van nu. De weekspreuken zijn door mij vrij vertaald. Het origineel lees je hier: <https://www.antrovista.com/verdieping> - klik op weekspreek.

Kees Verhage