



Tekeningen klas

Herstel Herman van Tongeren

Met Herman gaat het langzamerhand gelukkig beter. Zoals we dat nu inschatten is het herstel goed ingezet en zal Herman in het voorjaar 2019 weer stapsgewijs reintegreren.

HANDELING: vanaf woensdag 28 november (7.55 uur, Aziëweg)

Beste ouders, in de aanloop naar Kerstmis is er voor kinderen van de onderbouw weer gelegenheid om deel te nemen aan de Handeling. Deze staat in het verlengde van het godsdienstonderwijs op school, en deelname is geheel vrijwillig. Omdat beide locaties van de school nog steeds op afstand liggen, moesten we ook dit jaar een keuze maken en zal het nu zo zijn, dat de Handeling tijdens de schoolweek op de Aziëweg plaatsvindt.

In het bijzonder zijn de kinderen uit de klassen 1 voor het eerst uitgenodigd om met de Handeling kennis te maken. Ook kinderen (uit hogere klassen) die tot nu toe niet hebben deelgenomen, zijn van harte welkom! U zelf als ouder kunt eveneens bij de Handeling aanwezig zijn om mee te beleven of deze bijeenkomst naast het onderwijs een extra waarde meegeeft aan uw kind.

AGENDA

Maandagavond 19 november

- * Wintermarkt

Woensdag 5 december

- * Sinterklaas viering

Donderdag 6 december

- * School start om 9:30u

Donderdag 20 december

- * Kerstspel , 13:00u vrij
- * Kinderen komen 's middags terug voor kerstspel

Vrijdag 21 december

- * Kinderen zijn om 12:00u vrij en start kerstvakantie.

Zaterdag 22 dec t/m ma 7 jan

- * Kerstvakantie
(maandag 7 januari is studiedag)

Data: woensdag 28 november, *dinsdag* 4 november, woensdagen 12 en 19 december.

Aanvang: 8.00 uur. Graag om **7.55 uur** aanwezig zijn voor de korte voorbereiding.

De Handeling duurt een kwartier.

Ter verdere informatie:

Enkele maanden na de allereerste start heeft Rudolf Steiner, grondlegger van de vrijeschool, indertijd op verzoek van een groot aantal ouders al de Handeling geïntroduceerd. De wens van de ouders was dat er voor de kinderen ook een mogelijkheid zou komen om aan een religieuze bijeenkomst deel te nemen die bij de vrijeschool past. De Handelingen worden gehouden door leerkrachten die bij het godsdienstonderwijs betrokken zijn. Deze bijeenkomsten behoren niet tot het leerplan en worden door kinderen op vrijwillige basis bijgewoond op tijdstippen buiten het lesrooster.

De Handeling heeft een vast verloop en draagt een vanuit antroposofische achtergrond begrepen christelijke signatuur. Enkele vaste teksten worden uitgesproken, ook de kinderen spreken enkele teksten uit. Er wordt een passage uit het Nieuwe Testament voorgelezen, een Adventslied gezongen, instrumentele muziek verzorgd. De ruimte waarin de Handeling plaatsvindt, wordt hiervoor specifiek ingericht.

Voor eventuele verdere vragen/informatie kunt u graag bij mij terecht.

Met vriendelijke groet,
namens de godsdienstleerkrachten,

Kees van der Zwet - kees@rsschool.nl



Even voorstellen,

Zoals je misschien al gemerkt hebt ben ik gestart met de lessen bewegingsonderwijs op de Rudolf Steiner School, locatie Aziëweg.

Na 17 jaar gewerkt te hebben op de opleiding Sport en Bewegen te Hilversum sluit ik deze deuren en heb ik nieuwe deuren geopend. Sinds mijn dochter op de vrijeschool zit (De Lindeboom) en steeds meer dingen op zijn plek vallen, is mijn interesse en liefde voor de vrijeschool gegroeid.

Ik woon in Haarlem en heb samen met mijn man Iwan een, dochter, Amber (5 jaar) en een zoon Björn (3 jaar) Mijn passie is golfsurfen, kitesurfen en wintersport en daarnaast speel ik squashcompetitie.

Sportieve groet
Lisette Braaksma - Eschweiler




Hallo! Ik ben Jetske Nolte, begin november ben ik gestart op de locatie Aziëweg als administratief medewerker. Na mijn opleiding productie podiumkunsten heb ik vijf jaar als zzp'er gewerkt als productie leider voor de podiumkunsten. Vervolgens maakte ik een uitstap naar een biologisch dynamische fruitpluktuin. Via mijn man Kasper, werkzaam op het Rudolf Steiner College als gymleraar, heb ik de antroposofie en de vrijeschool leren kennen.

Samen hebben wij twee dochters gekregen, Feija van 6 en Pomme van 4 jaar oud. Zij zitten nu samen in de kleuterklas op de vijfde vrijeschool De Lindeboom. Door hun komst begon er iets te kriebelen, ik wilde graag werken op een vrijeschool. En nu is het dan zover!

Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtenden werk ik tussen 8:00 en 12:00u op de locatie Aziëweg. Mijn werkplek is achterin het schoolgebouw naast de euritmiezaal. Je mag mij altijd even komen opzoeken voor vragen, ik zal de deur open doen als er wordt aangebeld, en jullie kunnen de school bereiken via: 06-23473815.

Ziekmeldingen:

Dan heb ik gelijk het verzoek om uw kind ziek te melden tussen 08:00u en 08:30u op het telefoonnummer **06-23 47 38 15**. Wordt er niet opgenomen spreek dan alstublieft het antwoordapparaat in. Daarna doe ik een ronde in de klassen en voor de kinderen is het heel fijn om te weten wat er aan de hand is met hun klasgenoot.

Nieuwsbrief:

Heb je kopij voor de nieuwsbrief **Aziëweg**? Stuur een e-mail naar: jetske@rsschool.nl

Sint Nicolaas

Nog even en Sint Nicolaas zet weer voet aan wal in het herfstige Nederland. Daarmee breekt een gezellige tijd aan waarin samen gezongen kan worden en iedereen vol verwachting uit kan kijken naar het sinterklaasfeest op 5 december.

Waar we met het feest van Sint Maarten nog met lichtjes langs de deuren liepen, daar vieren we nu het sinterklaasfeest binnen.

Naarmate we dichter bij Kerst komen, wordt het buitenleven steeds meer binnenleven. Zowel het binnenleven in huis, als ook het innerlijk bewustzijn van de mens.

Volgens de oude geschriften leefde er in de 4e eeuw na Chr. in de stad Myra een jonge monnik, Nicolaas. Hij stond erom bekend dat hij de zieken en armen hielp. Later, toen hij bisschop werd, nam zijn bekendheid als weldoener toe.

Wanneer wij onze schoen zetten en iedereen slaapt, rijdt de goedheiligman over de daken om uit zijn hemelse wereld voor alle kinderen geschenken naar de aarde te brengen. De schoen staat voor het aardse en het geschenk wat wij daarin krijgen, is datgene wat wij op ons aardse pad nodig hebben.

Het feest van geven en ontvangen, in een sfeer van blijde verwondering, vreugde, geheimen en geheimzinnigheid.



Sinterklaasjournaal

Hoe anders is de stemming die het sinterklaasjournaal en andere Sint televisiezenders doorgaans oproepen. Vaak wordt daarin verslag gedaan van allerlei rampen, die het sinterklaasfeest zouden kunnen verstoren of zelfs verhinderen - de pakjes zijn zoek, het paard is ziek, de boot is uit koers geraakt enz. Terwijl het in het sinterklaasfeest juist gaat om de onvoorwaardelijke liefde van Sint Nicolaas voor alle kinderen, waarop alle kinderen zonder restrictie kunnen vertrouwen.

Op school willen we graag de mythe van Sint Nicolaas, als ontzag- en vertrouwenwekkende onaantastbare kindervriend, overeind houden.

Wilt u zich nog verder verdiepen in het sinterklaasfeest, kijk dan eens in de boeken:

'Daar wordt aan de deur geklopt' - Ineke Verschuren

'De sloffen van de beer' - Jacques Meulman

'Sinterklaas en het geheim van de nacht' - Pieter van der Ree

ONDERBOUW:

SINTERKLAASORKESTJE: Ter voorbereiding op het sinterklaasfeest formeert juf Greet weer een sinterklaasorkestje. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom. Het repetitiemoment is woensdag om 13:00 uur, ongeveer een half uur. Laat Greet weten met welk instrument je mee wil spelen.

PIETENPAKKEN: De kinderen verheugen zich erg op het sinterklaasfeest en ze mogen ook hun verkleedkleden mee naar school nemen. Het is fijn als kinderen gewone kleden bij zich hebben, of de verkleedkleden over hun gewone kleden dragen. Zo kunnen ze ook kind zijn in plaats van Piet, als dat nodig is.

Steun onze gymdocent van de Engelandlaan

5 Jaar geleden is mijn moeder overleden aan kanker.

Donderdag 6 juni ga ik met mijn familie de Alpe d 'Huez fietsen om geld in te zamelen voor de KWF kankerbestrijding.

Het zou fantastisch zijn als jullie mij willen sponsoren, elke beetje helpt. Via onderstaande link kan je doneren, alvast super bedankt!

<https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/teamlia>.

Sven Burger



ithaka
stichting vrijescholen

Op onze scholen kunnen leraren zelf hun lessen vormgeven

Nieuwsgierig naar ons vrijeschoolonderwijs?

Tijdens vier bijeenkomsten vertellen we over de mogelijkheden om bij Ithaka te werken, over de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs en laten we je de dagelijkse praktijk op één van onze scholen ervaren. Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal.

- 17 oktober 15.00 - 17.00 Alkmaar
- 16 januari 15.00 - 17.00 Haarlem
- 28 november 15.00 - 17.00 Haarlem
- 23 januari 15.00 - 17.00 Hoorn

Kijk op de website voor meer informatie en om je aan te melden.

www.vsithaka.nl/vacatures

Vooraankondiging! Zet 'm alvast in de agenda!

Leerrijp worden

Ouderavond voor alle ouders met kinderen in de kleuterleeftijd door Loïs Eigenraam

Woensdag 9 januari 20.00 uur

Inloop 19.45 uur met koffie en thee

De avond vindt plaats op onze locatie Aziëweg, ingang Spijkerboopad 4.

Ieder jaar worden in Nederland duizenden kleuters bekeken op leerrijpheid. Is deze kleuter 'rijp' voor het schoolse leren in klas 1 of groep 3?

Waar kijken vrijescholen, samen met de ouders, naar om waar te nemen of een kind leerrijp is? Tijdens de ouderavond op 9 januari volgen wij de ontwikkeling van een peuter, kleuter en leerrijpe kleuter. Wat zijn vaardigheden die een kleuter moet hebben en wat zijn kenmerken die bij een schoolkind horen? Wat zegt de overheid over het proces van leerrijp worden? Waarom krijgen sommige kleuters kleuterverlenging en wat biedt een school in een derde kleuter jaar aan? Kan je als ouders invloed uit oefenen op leerrijp worden?

Op al deze en nog meer vragen wordt op deze avond ingegaan.

Loïs Eijgenraam is onderwijsadviseur bij BVS-schooladvies en auteur van het boek 'Leerrijpheid. Van kleuterklas naar groep 3/klas 1'.



RUDOLFSTEINERSCHOOL

Engelandlaan 2, 2034 NA Haarlem

Een percentage van de opbrengst gaat naar de school.
Met dank aan alle winkeliers en bedrijven!

WINTERMARKT

Maandag
19 november

19.00 - 21.30 uur

- (Houten) speelgoed
- Boeken
- Seizoenstafel
- Wollen kleding
- Muziek
- Cadeautjes
- Wol en vilt
- Stenen
- Honing
- En nog veel meer!

Geen pinbetaling mogelijk.

Alleen
voor
volwassenen!

Contact: Jeroen Rabenberg - wintermarkthaarlem@ziggo.nl

Kijk voor meer informatie op www.wintermarkthaarlem.nl

Nu geopend:

't Winkeltje in het nieuwe Van Dam Huis met een mooi uitgebreid assortiment.

Naast knutselmaterialen, seizoentafelfiguren, poppen, onze kaartencollectie en boeken verkopen wij nu ook wollen ondergoed, sokjes, mutsjes en jasjes, zelfzorgmiddelen en kleine cadeauartikelen.

Kom gerust eens een kijkje nemen in onze mooie winkel.

Van Dam Huis

Prinsen Bolwerk 3b

2011MA Haarlem

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 9:00—15:00u

Schoolvakanties gesloten

Tevens is er een bibliotheek aanwezig met een collectie antroposofische boeken.

Sport in de Wijk Haarlem Schalkwijk

Gratis een leuke en sportieve activiteit



Activiteiten:

MAANDAG	Voetbal, 16.00 uur - 17.30 uur, Spaarnehal, leeftijd 6 t/m 14 jr.
WOENSDAG	Sportmix, 15.00 uur - 17.00 uur, Spaarnehal, leeftijd 6 t/m 12 jr. (basketbal, tafeltennis, voetbal, volleybal etc.)
WOENSDAG	Sportmix, 17.30 uur - 19.00 uur, gymzaal OBS de Globe, leeftijd 10 t/m 15 jr.
VRIJDAG	Voetbal, 16.00 uur - 17.00 uur, Spaarnehal, leeftijd 6 t/m 14 jr.

Spaarnehal: Fie Carelsenplein 1, 2036 AM Haarlem
Gymzaal OBS de Globe: F. Adrichemlaan

   Like Sport in de Wijk Haarlem Schalkwijk en blijf op de hoogte van het sportaanbod voor de jeugd

Vakantieregeling 2018-2019

Kerstvakantie za 22 dec t/m ma 7 jan 2019
Voorjaarsvakantie vrij 15 febr t/m zo 24 febr 2019
Meivakantie vrij 19 april t/m zo 5 mei 2019
Hemelvaart do 30 mei t/m zo 2 juni 2019
Pinksteren za 8 juni t/m ma 10 juni 2019
Zomervakantie zat 13 juli t/m ma 26 aug 2019

Studiedagen 2018-2019

Maandag 7 januari (aansluitend aan de kerstvak)
Vrijdag 15 februari (voorafgaand aan de voorjaarsvak)
Maandag 11 maart (studiedag Ithaka)

Vrije middagen 2018-2019

Vrijdag 21 december **12:00u vrij** (Kerst)
Vrijdag 12 april (Palmpasen)
Donderdag 18 april (Paasviering)
Vrijdag 7 juni (Pinksterfeest)
Vrijdag 21 juni (Sint Jan)
Vrijdag 12 juli (laatste schooldag **tot 12:00u**)

AKO ochtenden

Woensdag 13 februari
Maandag 13 mei

De nieuwsbrief van het basisonderwijs van de Rudolf Steinerschool wordt elke twee weken uitgebracht, en verschijnt digitaal. Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Geef het door aan de administratie.

Heb je kopij voor de nieuwsbrief **Engelandlaan**? Stuur een e-mail naar: Ilse@rsschool.nl

Heb je kopij voor de nieuwsbrief **Aziëweg**? Stuur een e-mail naar: jetske@rsschool.nl

Aan de nieuwsbrief werken mee: Herman van Tongeren, Ilse Harkema en Jetske Nolte.

Wil je contact met de medezeggenschapsraad, stuur dan een email naar mr@rsschool.nl
Op de website van de school staat een overzicht van de huidige leden.

Het bestuur van de basisschool is sinds 1 januari 2014 in handen van de Stichting Vrijescholen Ithaka

Contact gegevens:

Rudolf Steinerschool • Engelandlaan 2 • 2034 NA Haarlem • tel 023 5403395

www.rsschool.nl