



Breien.....

Studiedag dinsdag 11 juni komt te vervallen

De eerder aangekondigde studiedag van dinsdag 11 juni komt te vervallen en wordt een gewone schooldag.

Sint Maarten: verkoop van de pompoenen

Beste ouders,

In de aanloop naar het feest van Sint Maarten vindt volgende week maandag tot en met donderdag de verkoop van de pompoenen plaats vanuit het 'pauzewinkeltje', elke dag van 8.15 uur tot 8.30 uur.

De verkoop is dit jaar in handen van klas 6 en dat heeft een reden! De klas gaat aan het einde van het schooljaar een week op einkamp. Een bijzondere week ter afsluiting van de basisschooltijd. Om een steentje bij te dragen aan de kosten die aan die week verbonden zijn, gaan de leerlingen dit schooljaar diverse activiteiten op zich nemen om alvast wat geld bijeen te brengen.

De eerste activiteit is nu de verkoop van de pompoenen. In de prijs van € 2,50 per pompoen (iets hoger dus dan vorig jaar) zit een donatie van 1 euro voor klas 6. We hopen dat u onze actie (die vanaf nu door toekomstige zesde klassen voortgezet gaat worden) ondersteunt!

Namens de leerlingen van klas 6,
meester Kees

Vrijdag 9 november

- * Sint Maarten, 13:00 vrij

Maandag 12 november

- * VAA en werkavond (zie pag.4)

Vrijdag 16 november

- * Klassenpresentaties
1t/m6

Maandagavond 19 november

- * Wintermarkt

Woensdag 5 december

- * Sinterklaas viering

Donderdag 6 december

- * School start om 9:30u

Donderdag 20 december

- * Kerstspel , 13:00u vrij
- * Kinderen komen 's mid-dags terug voor kerstspel

Vrijdag 21 december

- * Kinderen zijn om **12:00u** vrij en start kerstvakantie.

Zaterdag 22 dec t/m ma 7 jan

- * Kerstvakantie
(maandag 7 januari is studiedag)

Sint Maarten



“Omstreeks 334 – het was winter en zeer koud – reed Martinus, een jong Romeins officier naar de poort van de stad Amiens. Bij de poort zat een bedelaar, die om een aalmoes vroeg. Martinus nam zijn zwaard, sneed zijn mantel doormidden en schonk één helft aan de bedelaar.

In de nacht die hierop volgde had Martinus een droom. Hij zag Christus voor zich en deze droeg de halve mantel, die hij aan de bedelaar had gegeven... En helder klonk zijn stem: “Ziet, Martinus heeft mij met dit kleed omhuld”.

Martinus bekeerde tot het Christendom en werd later de eerste heilige van de R.K. kerk.”

Het Sint Maartensfeest op 11 november, het feest tussen Michaël en Kerstmis. Je zou het kunnen zien als het allereerste begin van de adventstijd. Het is nu veertig dagen

voor Kerstmis. We spannen de boog tot veertig dagen na Kerstmis, als we Maria Lichtmis vieren.

Er zijn vele manieren om dit feest te benaderen, maar wat is nu eigenlijk het thema van sint Maarten? Sint Martinus deelde zijn mantel met de bedelaar: de één gaf, de ander ontving.

Geven is een kunst, maar ontvangen niet minder. Jonge kinderen moeten en mogen nog veel ontvangen, ze mogen a.h.w. zichzelf nog vullen met het goede van de wereld. Jonge kinderen zijn nog de ontvangers. In een lange stoet lopen zij al zingend rond en ontvangen van “de rijkdom” een “lekkertje”. De wat grotere kinderen worden de gevers op dit feest door bijvoorbeeld hun lantaarn weg te geven aan een ander.

Opvallend bij Sint Martinus is dat hij niet de hele mantel schenkt, maar de helft. Hierin is een zekere terughouding te bemerken. Terughouding, afwachting, dat is een houding die echt past in de adventstijd. Het duurt nog zes weken totdat we het Kerstfeest vieren. Wat een terughouding is hier nodig, nu de kerstmarkten hun deuren al hebben geopend en de Sinterklaaslekkernijen al wekenlang in de winkel liggen. Van ons volwassenen vraagt het bewustzijn. Je steeds weer afvragen: hoe ga ik met deze dingen om? Het beeld van Sint Martinus kan ons hierbij een hulp zijn. We hoeven het de kinderen niet uit te leggen, het zou afbreuk doen aan het prachtige verhaal. Ze begrijpen a.h.w. met hun ziel waar het om gaat. Wat een rijkdom!

De kinderen lopen in een optocht met een uitgehold knolletje met een lichtje erin. Voor het oog daalt in november de uiterlijk waarneembare zon in de aarde, d.w.z. zij komt steeds later op, gaat later onder en haar hoogste punt aan de hemel wordt lager.

Door het oogsten van knolgewassen halen wij het licht uit de aarde naar boven. Een knolletje met een lichtje, als beeld van de “verdwijnende” zon en ons eerste lichtje op weg naar Advent.

Sint Maarten, het feest van het eerste lichtje, dat aarzelend brandt in onze uitgeholde knolletjes. We moeten het nog behoeden!

Het is fijn om bijvoorbeeld ‘s morgens en ‘s avonds je er bewust van te zijn hoe het licht wordt en hoe de duisternis invalt. Als je bijvoorbeeld iedere dag op dezelfde tijd naar school gaat merk je daar heel geleidelijk aan verschil in. Heerlijk om de laatste dagen voor het feest te beleven, dat bij het aangaan van de school het haast te donker is om de kinderen zonder licht te ontvangen.

We wachten echt op het eerste lichtje, we hebben het nodig en het mag groeien tot het met Kerstmis één groot licht geworden is. Langzamerhand zal het licht dan weer afnemen, totdat we met Maria Lichtmis merken, dat het licht buiten weer terug gekomen is...

Sint Maarten voor de kleuters

Vrijdag 9 november vieren we ons Sint Maartenfeest op school. 's Morgens om 8:30 uur nemen alle kleuters hun uitgeholde en versierde pompoen mee naar school met waxinelichtje er in.

Om 12:15 uur zijn de ouders van harte welkom in de klas. We zingen samen in de klas, ondertussen delen we de pompoenen uit. Dan lopen de kleuters in een optocht door de drie kleuterklassen. De ouders blijven in de klas en krijgen soep, ondertussen kunnen ze genieten van de optocht. De optocht eindigt weer in de eigen klas, waar het feest zal worden afgesloten met een tafelspel.

Op woensdag 7 november en donderdag 8 november zijn de ouders welkom in de klas om samen met hun kind van 8:30 uur tot 9:45 uur een pompoen te hollen en versieren. Graag zelf pompoen, uitholgereedschap, lepel, meloenschepje, appelboor en mesje, een plank en eventueel een linoliumsnede-setje meenemen. U kunt zich hiervoor intekenen op de lijsten op de prikborden.



In de week voorafgaand aan het feest worden er pompoenen verkocht in het pauzewinkeltje. Kies een kleine.

In de klas zullen voorbeelden staan. Eerst van de bovenkant het kapje afsnijden, daar drie luchtgaten in maken met een appelboor. De pompoen uithollen door zaden en vruchtvlees uit de binnenkant te schrappen. Hoe dunner de wand hoe mooier het resultaat. Dan aan de buitenkant versieren met zon en maan en sterren door de schil er een beetje af te halen. Niet door de wand heen snijden dan is de lantaren niet meer winddicht en gaat het kaarsje steeds uit. Geen Halloween versieringen, we vieren Sint Maarten.

Voor een aantal zaken hebben we nog hulp nodig. Graag intekenen op de lijst op het prikbord.

Voor de veiligheid willen we jullie vragen je kind deze dag geen synthetische kleding aan te doen en alle lange haren goed in staarten en vlechten te doen.

We vragen een ouder om een paar overzichtsfoto's te maken van het feest. We willen verder alle ouders verzoeken niet te fotograferen tijdens het feest, maar live te genieten!

Hartelijke groet, de Kleuterjuffen

Sint Maarten onderbouw

Beste ouders,

Vrijdag 9 november vieren we met school het feest van Sint Maarten. In klas 1 tot en met 5 worden er dan knollen en pompoenen uitgehold, om omgetoverd te worden tot een warm lichtje, dat door de gure novemberavond van deur tot deur gedragen kan worden. Uiteraard vergezeld van een prachtig lied! Klas 6 holt niet meer zelf een pompoen uit, maar helpt de eerste en tweede klas met uithollen, ook maken zij een grote pompoen om weg te schenken aan de kleuterklassen. Uiteraard kunnen zij wel een pompoen kopen om thuis uit te hollen.

Via het pauzewinkeltje zijn er ook dit jaar weer pompoenen te koop op vrijdag 2 november en woensdag 7 november om 13 uur en op de tussenliggende dagen ook 's ochtends om 8.20 uur.

Om hun pompoen goed uit te kunnen hollen en versieren hebben de kinderen vrijdag 9 november gereedschap nodig. Denk aan: lepel, aardappelschilmesje, meloenlepeltje, gutssetje. Graag voorzien van naam! Ook is het die dag fijn als alle kinderen een eigen mok en lepel mee naar school nemen, voor de pompoensoep, die we ook dit jaar weer zullen maken. Wilt u uw kind een waxinelichtje meegeven?

In de aanloop naar het feest, vanaf maandag 5 november, bent u allen weer welkom om in de zaal mee te komen zingen met de kinderen van 8.35-9.00 uur.

juf Greet

Maandag 12 november Vrije Avond Academie en werkavond

Maandag 12 november is de tweede avond in de serie van vier Vrije Avond Academies van dit schooljaar. Dit keer staat de avond in het teken van de jaarfeesten en dan specifiek de jaarfeesten van Michaël tot en met Kerst. U hoort een verhaal en de achtergronden van deze feesten en ontdekt de mooie verbindende rode draad.

Na dit informatieve stuk, gaan we in de verschillende klassen uiteen en gebruiken we de rest van de avond als werkavond. Dit laatste geldt voor de kleuterklassen, klas 1 t/m 3 en klas 5.

De start van de Vrije Avond Academie is om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur). De werkavond begint om 20:30 uur. Welkom!

Klassenpresentatie vrijdag 16 november

Wij nodigen u, ouders/verzorgers van de klassen 1 t/m 6, uit om op vrijdag 16 november te komen kijken bij de klassenpresentatie! Tussen 8:30 uur en 9:00 uur zullen alle klassen zich kort presenteren met een lied, muziekstuk, gedicht, verhaal, toneelstukje, dans,... Leuk om zo een klein inkijkje te krijgen in de verschillende klassen!

Gelieve tijdens de presentatie niet te fotograferen of filmen; ga lekker zitten en geniet!



ithaka
stichting vrijescholen

Op onze scholen kunnen leraren zelf hun lessen vormgeven

Nieuwsgierig naar ons vrijeschoolonderwijs?

Tijdens vier bijeenkomsten vertellen we over de mogelijkheden om bij Ithaka te werken, over de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs en laten we je de dagelijkse praktijk op één van onze scholen ervaren. Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal.

- 17 oktober 15.00 - 17.00 Alkmaar
- 16 januari 15.00 - 17.00 Haarlem
- 28 november 15.00 - 17.00 Haarlem
- 23 januari 15.00 - 17.00 Hoorn

Kijk op de website voor meer informatie en om je aan te melden.

www.vsithaka.nl/vacatures

Elke week een stukje van de 5e klas

Herfst

Als je in de herfst naar het bos gaat kom je veel oranje, rode bladeren tegen. Maar niet alleen bladeren ook veel paddenstoelen, in alle soorten en maten. We zijn naar het bos geweest en hebben daar ook veel paddenstoelen gespot zoals: de geelwitte russula, de porseleinzwam, gewoon zwavelkopje, koraalzwam, eekhoorn-tjesbrood, melkzwam, de honingzwam, geschubde bundelzwam, tonderzwam, de aardappelbovist, en de oesterzwam. Je hebt eetbare paddenstoelen maar ook giftige niet eetbare paddenstoelen. De geelwitte russula bijvoorbeeld is niet giftig maar smaakt niet lekker. Het gewone zwavelkopje daarentegen is heel giftig en smaakt bitter. In Nederland groeien ongeveer 5.000 soorten paddenstoelen, honderd daarvan kan je eten, vijftig daarvan zijn giftig en zes daarvan zijn dodelijk giftig.



Wende en Flox!



RUDOLFSTEINERSCHOOL

Engelandlaan 2, 2034 NA Haarlem

Een percentage van de opbrengst gaat naar de school.
Met dank aan alle winkeliers en bedrijven!

WINTERMARKT

Maandag
19 november

19.00 - 21.30 uur

- (Houten) speelgoed
- Boeken
- Seizoenstafel
- Wollen kleding
- Muziek
- Cadeautjes
- Wol en vilt
- Stenen
- Honing
- En nog veel meer!

Geen pinbetaling mogelijk.

Alleen
voor
volwassenen!

Contact: Jeroen Rabenberg - wintermarkthaarlem@ziggo.nl

Kijk voor meer informatie op www.wintermarkthaarlem.nl

Vakantieregeling 2018-2019

Kerstvakantie za 22 dec t/m ma 7 jan 2019
Voorjaarsvakantie vrij 15 febr t/m zo 24 febr 2019
Meivakantie vrij 19 april t/m zo 5 mei 2019
Hemelvaart do 30 mei t/m zo 2 juni 2019
Pinksteren za 8 juni t/m ma 10 juni 2019
Zomervakantie zat 13 juli t/m ma 26 aug 2019

Studiedagen 2018-2019

Maandag 7 januari (aansluitend aan de kerstvak)
Vrijdag 15 februari (voorafgaand aan de voorjaarsvak)
Maandag 11 maart (studiedag Ithaka)

Vrije middagen 2018-2019

Vrijdag 9 november (Sint Maarten)
Vrijdag 21 december **12:00u vrij** (Kerst)
Vrijdag 12 april (Palmpasen)
Donderdag 18 april (Paasviering)
Vrijdag 7 juni (Pinksterfeest)
Vrijdag 21 juni (Sint Jan)
Vrijdag 12 juli (laatste schooldag tot 12:00u)

AKO ochtenden

Maandag 29 oktober
Woensdag 13 februari
Maandag 13 mei

De nieuwsbrief van het basisonderwijs van de Rudolf Steinerschool wordt elke twee weken uitgebracht, en verschijnt digitaal. Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Geef het door aan de administratie.

De nieuwsbrief is mede het communicatiemiddel van het schoolbestuur naar de ouders en verzorgers, in het bijzonder met betrekking tot het Ontwikkelplan.

Heb je kopij voor de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar: Ilse@rsschool.nl

Aan de nieuwsbrief werken mee: Herman van Tongeren en Ilse Harkema.

Wil je contact met de medezeggenschapsraad, stuur dan een email naar mr@rsschool.nl
Op de website van de school staat een overzicht van de huidige leden.

Het bestuur van de basisschool is sinds 1 januari 2014 in handen van de Stichting Vrijescholen Ithaka

Contact gegevens:

Rudolf Steinerschool • Engelandlaan 2 • 2034 NA Haarlem • tel 023 5403395

www.rsschool.nl