



## Agenda

### **Dinsdag 14 mei**

- \* Ouderavond klas 5

### **Vrijdag 7 juni**

- \* Pinksterfeest 13:00u vrij

### **Di 11 juni t/m vrij 14 juni**

- \* Avondvierdaagse

### **Woensdag 26 juni 2019**

- \* Sportdag klas 1 t/m 6

### **Vrijdag 28 juni (gewijz. dat.)**

- \* Sint Jansfeest voor de locatie Engelandlaan

### **Donderdag 11 juli**

- \* Laatste schooldag tot **12:00uur**

### **Vrijdag 12 juli start van de zomervakantie!**

Beste ouders,

Het laatste stukje tot de zomervakantie is aangebroken.

Het is altijd een drukke periode. Een periode waarin we bezig zijn met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar; de formatie, het schoolplan, het jaarplan en andere zaken. Maar ook een periode waarin we ons richten op de activiteiten en feesten die nog komen; de sportdag, het Pinksterfeest en het Sint Jansfeest.

Verderop in deze nieuwsbrief alvast wat voorproefjes voor het komende Pinksterfeest.

## Pinksteren

Pinksteren vieren we 50 dagen na Pasen, tien dagen na Hemelvaart. Op Hemelvaartsdag wordt het definitieve afscheid van Jezus van zijn leerlingen herdacht. Bij zijn afscheid vertelt Jezus aan zijn volgelingen dat zij de woorden en de kracht zullen krijgen om zijn leer verder uit te dragen.

De naam Pinksteren komt van het Griekse "pēntēkostē", dat vijftigste betekent. Het is de laatste dag van de vijftig daagse paastijd, die aanvangt op paaszondag.

Met Pinksteren ontvingen de eerste leerlingen van Jezus de "heilige geest". Die "heilige geest" wordt wel voorgesteld als een duif. Teken van vrede, van hoop en toekomst. Een gelukkige toekomst voor iedereen. De duif is de boodschapper van nieuw leven. Pinksteren is het feest van "op weg gaan".



In de oude volksfeesten werd het mooiste meisje van het dorp door de jongemannen tot pinksterbloem of -bruid gekozen en met bloemen versierd en gekroond. De bloem of bruid symboliseerde het begin van een nieuwe zomer. Het was het beeld van de aarde in bruidstooi, gereed om de Heilige Geest te ontvangen. Maar ook is een gebruik dat de zogenaamde "luikak" gekroond werd als pinksterbruid. De zaterdag voor Pinksteren werd in alle vroegte, met veel lawaai het hele dorp wakker gemaakt door de jeugd. Wie het laatst opstond was de luilak, moest trakteren en werd gekroond. De luilak was namelijk degene die de mystrie slaap had doorgemaakt en zo was ingewijd.

In de kleuterklas vieren we het pinksterfeest vanuit het gebeuren in de natuur en de beleving daarvan. De bloesem gaat bloeien, jonge dieren worden geboren, het leven gaat voort! We zingen van de duifjes in het duivenhuis en van "de fiere pinksterblom".

De oudste jongen en het oudste meisje uit de klas vormen een bruidspaar. Dit Pinksterbruidspaar symboliseert "het huwelijk" tussen moeder aarde en de zon waardoor het land weer vruchtbaar wordt. Allemaal maken we ons eigen bruidskransje van crêpepapier en versieren die met bloemen. (De bloemen zijn zelfgemaakt en symboliseren de scheppende kracht van de mens en het mensenwerk dat nodig is om de wereld een beetje mooier te maken).

We eten bruidstaart en hebben bellen om die we vrolijk laten rinkelen. Buiten dansen we en doen spelletjes rond de meiboom. Een ode aan de lente en een verwelkoming van de zomer!

Tenslotte wil ik u het volgende stukje, dat ik eens over Pinksteren las, niet onthouden. De schrijfster van dit stukje is Nelleke Schiphorst. Zij schreef hoe Juul van der Stok, tijdens een lezing sprak over het "uitstorten van de Heilige Geest" en over de "kleine Pinksterfeestjes" van en in jezelf. De momenten waarop je even "de geest krijgt". Ineens zie je iets, wat je tot dan toe niet zag. Ineens snap je iets, wordt je iets duidelijk, vaak met verstrekkende gevolgen. Neem bijvoorbeeld het afgebeelde eendje, waarin je ook een konijntje kunt zien. Of -zo het uitkomt- het konijntje, waarin je ook een eendje kunt zien. Je kunt er lang op turen, maar ineens zie je het: "het is (ook) anders dan ik dacht." Je ziet iets nieuws in iets dat je al eerder gezien had. Een simpel voorbeeld, maar het is precies Pinksteren. "Pinksteren is het begrijpen van Pasen" zei Juul van der Stok ook. Dat gaat niet ineens, steeds weer zijn er van die kleine momentjes, dat er een tipje van de sluier wordt opgelicht en je even wat te zien krijgt. Ik hoop dat voor wie dit leest, dit stukje de functie heeft van zo'n klein Pinksterfeestje!





### **Pinksteren kleuters praktisch**

Werkochtend: Voor het maken van de rinkelbellen voor de jongens en de rozen voor de meisjes zal er een werkochtend georganiseerd worden op dinsdag 4 juni.

Kleding: Vrijdag 7 juni vieren we het Pinksterfeest. De kleuters zijn gekleed in wit of pastel- kleurige kleding. De bruid en bruidegom dragen witte jackjes van crêpepapier. De kinderen hebben papieren kransen in het haar en dragen rozen en rinkelende bellen!

Optocht: Om 12.30 uur lopen we in een kleurige optocht door het park. Het is mooi als de ouders ook lichte kleuren aan hebben. Wilt u op het plein wachten tot wij naar buiten komen? U kunt dan aansluiten in de stoet.

### **ouders gezocht voor pauzewinkeltje!**

Op initiatief van ouders is het pauzewinkeltje opgezet.

Voor de kinderen leuk en lekker om in de pauze met je eigen wortelkaart een gezonde snack te kopen.

Een wortelkaart kost EUR 1,- en voor 10 of 20 cent kunnen de kinderen een stuk biologisch fruit, groente of gedroogd fruit kopen.

Het winkeltje draait geheel op basis van vrijwilligers. Mocht er geld over zijn dan wordt dat gebruikt voor het winkeltje of aan school gegeven.

Helaas kan het winkeltje, op dit moment, maar 2 dagen in de week draaien.

Wie vindt het leuk om mee te helpen en een pauze in de week/om de 2 weken van 13u tot 13.30u fruit te verkopen aan hongerige kinderen?

Laat het mij weten!

Voor aanmelding of meer info mail naar [marliespenning@gmail.com](mailto:marliespenning@gmail.com)

### **Uit de klas van juf Astrid**

De komende twee weken gaan we het ochtendspel van de lente doen en de kinderen vinden het heerlijk om dit te spelen:

*Kukeleku, zo kraait de haan,  
 Het is tijd om op te staan.  
 De nacht is voorbij,  
 De zon komt op boven de wei.  
 Snel springt de boer zijn bed nu uit.  
 Hij trekt zijn broek aan,  
 En de overall eroverheen gedaan.  
 Maar beneden heeft hij zijn klompen staan:  
 12 treden gaat hij naar beneden,  
 12, 11, 10.....1,  
 O jee, je zult het niet geloven,  
 Maar zijn pet ligt nog boven...!  
 1,2,3..... 12.  
 Naast zijn bed hangt nu zijn pet,  
 Die hij keurig opzet.  
 Dan gaat hij weer naar beneden,  
 Al die 12 treden.  
 12,11,10.....1.*

*Dan loopt hij naar de keuken.  
 "Mmm, wat ruikt het hier zoet..."  
 Dat is je pap, zegt de boerin, eet maar goed.  
 Hap, hap, hap, wat een lekkere warme pap.*

*De boer die trekt zijn klompen aan, om al naar de stal te gaan.  
 Sinpe, sampe, sompe, de boer die loopt op klompen,  
 Over het paadje naar de stal, kijk, daar wacht het koetje al.  
 Mooi koetje met je zachte vacht en je hoorn-pracht.  
 Ik ben je niet vergeten, heerlijk hooi krijg je te eten.  
 Ik ga je melken met de hand, vul de emmer tot aan de rand.  
 Psst, psst... op knieën zitten, O als emmer, drupjes op het laatst*

*Maar wie komt daar aangelopen? Op zijdezachte voetjes aangeslopen?  
 't Is de poes Minoes.....  
 Ze zet haar twee pootjes op de emmerrand,  
 en likt ze met haar roze tongetje alle melk van de kant.*

*Dat ziet de boer die op een krukje zat,  
Wat is dat, jij stoute kat!  
Die melk is niet voor jou, Laat dat!*

*De boerin neemt 2 emmers verse melk mee,  
Daarmee is ze heel tevrede.  
Ze giet het in een grote pan.  
zachtjes roeren- ze maakt er kaas en yoghurt van.  
Wat room voor de slagroom gespaard,  
die gaat straks op de taart.*

*Het koetje heeft de hele winter op stal gestaan,  
Nu mag ze voor het eerst naar buiten gaan.  
Het koetje mag naar de wei,  
ze springt van vreugde, is zo blij! benen naar achter schoppen tijdens het lopen  
ze eet van het groene gras, smikkel smakkel smak....mmmm*

*De boer gaat naar zijn moestuin toe,  
Om te werken daar,  
pakt zijn schop en spitten maar.  
Tip en top, op de schop,  
Tip en tom, de grond moet om.  
Spit en spit en spit maar voort,  
De aarde om, zoals het hoort.  
Dan maakt hij gaatjes in de grond,  
Waarin ieder een zaadje komt.*

*Regendruppels vallen zachtjes, drippe, druppe, drop,  
Drink maar lekker kleine zaadjes,  
Drink maar al dat water op.*

**Liedje: Groei, groei zaadje klein,**

Groei, groei, zaadje klein,  
Uit de donk're gronden.  
Altijd hoger, altijd op,  
Tot ten laatst je groene top  
't Zonlicht heeft gevonden.  
Bloemknop, bloesemknop  
Wiegel in de winden.

*Als je je blaadjes openvouwt,  
 Altijd verder openvouwt  
 Kan de zon je vinden.  
 Bloempje, bloempje fijn  
 Ga je blaadjes sluiten.  
 Alle vogels zwijgen nu.  
 Ook de zon gaat slapen nu,  
 Donker wordt het buiten.*

*En tussen het goudgele riet,  
 Ligt een nestje, je ziet het bijna niet.  
 En in dat nestje zacht en fijn,  
 Liggen wel 7 eitjes klein.*

**Lied:**

Een mooie witte moedereend, die luistert zacht en stil,  
 Of er nu al een eendje klein uit het eitje komen wil.  
 Dag en nacht zit zij op wacht, tot ze hoort van krik krak.

Kijk eens wat een kroost, zoveel donsjes zonnegeel,  
 Moeder eend snatert zacht: kom maar mee, we gaan op stap.

Zeven kleine eendjes, liepen op hun teentjes,  
 Naar de grote waterplas, keurig netjes in de pas.  
 Ei, ei, ei, zeven op een rij!

Onder luid gesnater, sprongen ze in het water,  
 Van de grote waterplas, omdat daar hun moeder was.  
 Ei, ei, ei, zeven op een rij!

De boer loopt door de wei en de lammetjes dartelen blij!

**Lied:**

Klein, klein lammetje, buiten in de wei,  
 Klein, klein lammetje, je huppelt zo vrij en blij.  
 Je springt heel hoog, je springt in 't rond,  
 En gaat dan liggen op de grond.  
 Straks ben je moe en wordt het nacht,  
 Dan kruip je tegen moeders vacht.

### **Vakantieregeling 2018-2019**

Hemelvaart do 30 mei t/m zo 2 juni 2019

Pinksteren za 8 juni t/m ma 10 juni 2019

Zomervakantie vrij 12 juli t/m zo 25 aug 2019

### **Vrije middagen 2018-2019 tot 13:00u school**

Vrijdag 7 juni (Pinksterfeest)

Vrijdag 28 juni (Sint Jan)

**Donderdag 11 juli (laatste schooldag tot 12:00u)**

### **AKO ochtenden**

Woensdag 15 mei

De nieuwsbrief van het basisonderwijs van de Rudolf Steinerschool wordt elke twee weken uitgebracht, en verschijnt digitaal. Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Geef het door aan de administratie.

Heb je kopij voor de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar: [Ilse@rsschool.nl](mailto:Ilse@rsschool.nl)

Aan de nieuwsbrief werken mee: Directie en Ilse Harkema.

Wil je contact met de medezeggenschapsraad, stuur dan een email naar [mr@rsschool.nl](mailto:mr@rsschool.nl)

Op de website van de school staat een overzicht van de huidige leden.

Het bestuur van de basisschool is sinds 1 januari 2014 in handen van de Stichting Vrijescholen Ithaka

Contact gegevens:

**Rudolf Steinerschool • Engelandlaan 2 • 2034 NA Haarlem • tel 023 5403395**

**[www.rsschool.nl](http://www.rsschool.nl)**