

Door alles wat ik nieuw ervaar  
 Vervult zielenhelderheid  
 Indachtig aan de geestgeboorte  
 Het verwarrend, spruitend wereldworden  
 Met de scheppingswil van mijn denken.

### Verwarring

Wanneer begint het nieuwe jaar eigenlijk? In de Romeinse oudheid was dat duidelijk: als de natuur tot leven komt. Toen was maart de eerste maand en waren september, oktober, november en december de zevende tot en met de tiende maand zoals hun naam al zegt. Verwarrend? Logisch toch.

Rudolf Steiner kiest ook voor zo'n begin. Hij laat zijn kalender beginnen met Pasen en nummert de weekspreuken van daaraf tot tweeënvijftig. Dan moet er op een zeker moment wel een sprong gemaakt worden vanwege de verschuivende Paasdatum.

Daarom is dit weekspreek 44, waarin Rudolf Steiner zegt dat de natuur je best in verwarring kan brengen, meegevoerd als de blik wordt met het eerste ontluikende leven. Houd een beetje het rechte pad, maant deze spreuk, tenslotte is de ziel daar helder genoeg voor. Laat die ontluikingsdrang liever doorwerken in de inventiviteit van het denken. Dan ontspruiten daar de heldere ideeën, zoals in de natuur de sneeuwkllokjes ontluiken. Over verwarring gesproken, over twee weken is het carnaval. En van deze weekspreek leer je dat Carnaval alleen in de maand kan vallen waarin de natuur net zo uitloopt als de optocht in de straten.

Een al iets minder serieus Middeleeuws volksliedje drijft de spot met de winter. Opgehoepeld!

## Zo drijven wij de winter uit

volkslied

1584

So trei - ben wir den Win - ter aus, durch uns - 're Stadt zum Tor hin - aus und  
 Wir stür - zen ihn von Berg zu Tal, da - mit er sich zu To - de fall, und  
 ja - gen ihn zu Schan - den, hin - weg aus un - sern Lan - - den.  
 uns nicht mehr be - trü - ge, durch fal - se List und Lü - - ge!

Zo drijven wij de winter uit  
 Door onze stad de poort weer uit  
 En jagen tot zijn schande  
 Hem weg uit onze landen.

We slepen hem door berg en dal  
 Op dat hij dood ter aarde val'  
 Ons niet meer kan bedriegen  
 Met als zijn valse liegen.

Luister naar <https://www.youtube.com/watch?v=3Hlw2G2C6Gg>

Rudolf Steiner schreef voor iedere week van het jaar een spreuk die kleur en betekenis geeft aan de loop van het jaar. Hij beschreef met woorden van 100 jaar geleden de werkelijkheid van nu. De weekspreuken zijn door mij vrij vertaald. Het origineel lees je hier: <https://www.antrovista.com/verdieping> - klik op weekspreek.

Kees Verhage