

In deze donkere wintertijd  
 Voel ik de aandrang van mijn ziel  
 Om de kracht die in mij groeit  
 in de duisternis te laten schijnen.  
 Opdat mijn hart aanschouwt  
 Hoe de natuur opnieuw ontwaken wil.

### Monter

Nu is het pas echt winter. In voorafgaande weken was de winter het decor voor Advent en Kerst. Sneeuw was nog 'Winter wonderland'; terwijl het nu alleen maar aanleiding voor files zou zijn. Gewoon winter in januari. Maar als de zon dan eens schijnt en je staat in de luwte dan voel je toch al de warmte. Dat zijn de momenten dat je even beelden voor ogen krijgt van ontlukend groen en zonder jas naar buiten. Ook in de natuur leeft dat vermoeden, ook al zit het leven nog onder de grond of aan de binnenkant. Meeleven met die verwachting maakt dat het licht van Kerstmis niet dooft, maar juist de aandrang is om zelfbewust kou en regen te trotseren. Dat optimisme kan ook op anderen afstralen. Want dat doet Kerstlicht, ook al lijkt Kerstmis al over de houdbaarheidsdatum. Het verlicht harten. Van jezelf en van anderen.

In de school is dit de tijd van rust. De stapeling van feesten van Michaël tot Driekoningen is afgesloten. Er is werk aan de winkel er moet geleerd worden. Niet dat er hiervoor niet geleerd werd, maar alles was gekleurd door feest en viering. Nu moeten de kinderen de motivatie uit zichzelf halen. De grondslag daarvan is verwachting en enthousiasme. Het leerproces volgt altijd drie belangrijke stappen: de kinderen verbinden zich met wat ze gaan leren, ze gaan daar verkennend en oefenend mee aan de slag en tenslotte is er een 'snap'-moment waarna de leerstof het kind eigen wordt en ingebed is in eerdere verworvenheden. Als leren alleen maar uit oefenen en toepassen zou bestaan mist dat de warmte van de ziel. Daar ligt voor leerkrachten een belangrijke taak: leerstof met enthousiasme en hartewarmte de klas inbrengen, zodat het op de kinderen afstraalt. Op die manier licht in de duisternis laten schijnen is een vreugde voor de leerkracht en de kinderen.

Een van de ochtendliederen voor de lagere klassen luidt:

## Ochtendlied

Henk Sweers

Stra-lend stijgt de zon-om-hoog. Rij-zend langs de he-mel-boog, wijst zij ons de weg.  
 Door de stil-le nacht om-huld, wer-den wij met kracht ver-vuld, voor de nieu-we dag.  
 Dank-baar gaan wij aan het werk, blij en sterk.