

## IN DE WEEK - met Rudolf Steiner het jaar door - weekspreek 41

De scheppingskracht der ziel  
zij wil uit hartengronden  
in het mensenleven godenkrachten  
tot rechtvaardigheid doen ontvlammen  
om zo zichzelf te vormen  
in menselijkheid en in mensenwerk.

### Het goede doen

In de afgelopen maanden heeft de natuur ons steeds meer naar binnen gebracht. Naar binnen in ons huis, maar ook in onze ziel. Zo beleefden we Advent, zo vierden we Kerstmis. En nu is het januari en daar sta je dan met alle indrukken van de kersttijd. Gaan die ervaringen met de kerstspullen mee naar zolder, of kunnen we er wat mee? De weekspreek geeft in overweging: je hebt de geboorte van het Kerstkind - het 'goede', in de wereld - gevierd. Wat maakt dat in je los? Wat kan dat anders zijn dan het goede dat ruimte geeft aan wat er in de wereld leeft aan goedheid en rechtvaardigheid. Waarachtig geen slechte raad in onze tijd, waarin onvrede en onbegrip hoogtij vieren. Daarvan - zegt Rudolf Steiner met de plechtigheid van toen - daar kun je alleen maar een beter mens van worden.

En in de klassen? Daar komen de Drie Koningen voorbij, die het goede besluit namen om op weg te gaan met hun geschenken. Zij zeggen de kinderen: "Ga op weg in het leven om het juiste en goede te doen. Die boodschap klinkt uit de verhalen en de liederen die de kinderen horen en zingen. Je hoeft dat niet uit te leggen. Het hart begrijpt dat wel.

### *We three kings of Orient are*



The image shows a musical score for the hymn "We three kings of Orient are". It consists of four staves of music in G major, 4/4 time. The lyrics are written below the notes. The first staff contains the first line of the hymn, the second staff the second line, the third staff the third line, and the fourth staff the fourth line. The music is simple and suitable for children's singing.

We three kings of O-ri-ent are, bea-ring gifts we tra-verse a - far. Field and  
foun-tain, moor and moun- - tain, fol-low-ing yon-der star. Oh - -  
star of won-der, star of night, star with roy-al beau-ty bright.  
West-ward lea-ding, still pro - ceed-ing guide us to thy per-fect light.

Rudolf Steiner schreef voor iedere week van het jaar een spreuk die kleur en betekenis geeft aan de loop van het jaar. Hij beschreef met woorden van 100 jaar geleden de werkelijkheid van nu.

Kees Verhage