

Wil je iets vertellen of schrijven dan kan dat.
Schrijf naar:
Redactie Mensenkinderen,
Voordam 11, 1811 MA Alkmaar.
E-mail: mensenkinderen@nhd.nl
Of bel: 072-5184045.
Redactie: Joëlla Angenent

Mensenkinderen

Door de ogen van juf Petra

De redactie van Mensenkinderen kreeg een hele enthousiaste e-mail van juf Petra Wieland van de Rudolf Steinerschool in Alkmaar. Of ze in onze rubriek mocht vertellen over haar klas. Natuurlijk mag dat!

Kwart over acht, 't is nog stil in de klas. Ik orden hier en daar nog iets, de thee voor de kinderen is gezet, het deeg is gekneet en in bolletjes verdeeld over de tafels. Alles is klaar om de kleuters te ontvangen. Dan hoor ik de eerste kinderstemmetjes al in de gang. Na een persoonlijke groet en een handdruk zitten we rond half negen met alle kleuters aan de tafels en zijn we allemaal bakkertjes.

Onder het brood kneden is er tijd en ruimte voor een verhaaltje van de kinderen zelf. En wat kunnen de kleuters goed naar elkaars verhalen luisteren!

Elkaar helpen

Daarna handjes wassen en in de kring. Cristoffeltje, onze klassenka-bouter, begroet de kinderen en heeft soms ook nog wat te vertellen. Als we vervolgens naar buiten gaan, krijgen de jongste kleuters een beetje hulp met jasjes en veters van de oudsten. In een lange rij gaan we zingend naar buiten.

Dan volgt het binnenspel. Al het

speelmateriaal is natuurlijk en stimuleert de fantasie. De poppenmoeders en -vaders zorgen voor hun kinderen. Er ontstaat een prachtig bouwwerk van blokken dat soms tot grote vreugde van de bouwers een dagje mag blijven staan. Natuurlijk zijn er ook handwerkkinderen die pompoentjes, borduursels of papieren knutsels maken. Er wordt heel hard gewerkt! Het geeft altijd weer veel vreugde en trots als een werkstukje klaar is en mee naar huis mag.

Voldoening

Na een uur spelen klinkt het opruimbelletje en nestelen alle kinderen zich om juffie heen. We zingen een opruimliedje en gaan aan het werk! Wat geeft het een voldoening als alles op zijn plekje staat en we in de kring zitten voor een mooi sprookje. Daarna sluiten we de ochtend af met een spreuk en is het tijd om naar huis te gaan, moe maar voldaan!

Petra Wieland



De kleuterklas van juf Petra speelt lekker buiten.

EIGEN FOTO