

## Een ochtend in de kleuterklas

Kwart over acht. 't is nog stil in de klas. Ik orden hier en daar nog iets, de thee voor de kinderen is gezet en zit in de thermoskannen. Het deeg is geknead en in bolletjes verdeeld over de tafels. Ja, nu is alles klaar om de kleuters te ontvangen. Dan hoor ik de eerste kinderstemmetjes al in de gang: 'Juffie is er al!' Na een persoonlijke groet en handdruk zitten we rond half negen met alle kleuters aan de tafels en zijn we allemaal bakkertjes. Ieder kind heeft tijd en ruimte om in te stappen in de kleuterwereld en samen zingen we de liedjes van het seizoen en natuurlijk de bakkersliedjes! Drie ochtenden in de week starten we met broodbakken tot ieders groot plezier. Grote kunstwerken zijn iedere keer weer het resultaat, maar vooral ambachtelijk werken met elkaar geeft veel vreugde en voldoening. Onder het brood kneden is er altijd tijd en ruimte voor een verhaaltje van de kinderen zelf. En wat kunnen de kleuters goed naar elkaars verhalen luisteren!



Daarna handjes wassen en in de kring voor de spreuk en wat ochtend spelletjes. Cristoffeltje, onze klassekabouter, begroet de kinderen en heeft soms ook nog wat te vertellen. Dan is het tijd om jas en schoenen uit de gang te halen en aan te trekken in de klas. De jongste kleuters kunnen vaak nog een beetje hulp gebruiken met jasjes en veters en samen met de oudste kleuters lukt het mij om de kinderen warm aan te kleden en in een lange rij naar buiten te gaan. We zingen dan o.a. liedjes als; ik zou zo graag een ketting rijgen'. En daarna buitenspel.....spelen.... in de zandbak, hutten maken, soep maken, stelten lopen, klimmen, schommelen...



Met het vrije spel, zowel binnen als buiten, wordt beoogd de lichamelijke en zintuigelijke ontwikkeling van de kleuters te stimuleren, de grove en de fijne motoriek te oefenen, en de fantasie in beweging te zetten. Door het omgaan met elkaar in het spel wordt de sociale ontwikkeling geoefend. De kinderen leren in de rol van een ander te kruipen, maar leren ook hun eigen inbreng te leveren. Ze leren delen, volgen, maar ook leiden.

De kinderen leren rekening te houden met zichzelf en met de ander.

Na een ongeveer een uur buitenspel maken we een kring met elkaar en ruimen we alles weer netjes en met aandacht op. Als miertjes werken de kleuters om al het speelmateriaal weer op hun plaats in de schuur te zetten!

Dan is het tijd om te eten. De tafel is al keurig gedekt door een paar kleuters tijdens het buitenspel. Kopjes en plankjes staan op de tafel, broodtrommeltjes op de rode mat, we

kunnen zo aan tafel! Veel bedrijvigheid en belangstelling voor elkaars spijzen en ondertussen schenkt juffie de thee in!

Voordat we gaan eten spreken we met elkaar de tafelspreuk;

Aarde droeg het in haar schoot,  
Zonlicht bracht het rijp en groot  
Zon en aarde die ons dit schenken,  
Dankbaar willen wij aan u denken.

Tijdens het eten is een stille moment, we genieten van onze boterham, fruit en kopje thee. Natuurlijk mag er een fluisterpraatje komen als het eten op is!

Daarna binnenspelen ; met behulp van lappen en doeken worden huisjes gemaakt. In het roze en blauwe huis worden papjes gemaakt van gemalen graankorrel. De poppenmoeders en -vaders zorgen voor hun kinderen en wandelen met de poppenwagen door de klas. Op de favoriete rode mat ontstaat een prachtig bouwwerk van blokken. Wat soms tot grote vreugde van de bouwers een dagje mag blijven staan!

Natuurlijk zijn er ook handwerkkinderen, kussentjes, paardenleidsels, pompoentjes, borduursels en papieren knutselwerkjes, er wordt heel hard gewerkt! Het geeft altijd weer veel vreugde en trots als een werkstukje klaar is en mee naar huis mag.



Na een uur spelen klinkt het opruimbelletje en nestelen alle kinderen zich om juffie heen;

We zingen een opruimliedje met elkaar en dan allemaal aan het werk! Een hele klus om de klas weer met elkaar op orde te brengen maar wat geeft het een voldoening voor de kinderen als alles op zijn plekje staat en we met zijn allen in de kring gaan zitten om naar een mooi sprookje te luisteren!

Daarna sluiten we de ochtend met elkaar af met een spreuk en is het tijd om naar huis te gaan, moe maar voldaan!

Petra Wieland, kleuterleidster